

DAGENS NAMN: SIGFRID

Sigfrid eller Siegfried är ett germanskt mansnamn, och bildat av två ord som betyder seger och fred. Namnet har använts som dopnamn i Sverige sedan 1100-talet.



DAGEN FÖR 50 ÅR SEDAN

"Morgonglädje" sänds på mandarin

Från och med i dag på morgonen (den 15 februari) sänder IBRA ett 15 minuters dagligt program på Kina. Det är en stor händelse och en historisk dag. I närmare ett år har förhandlingar och förberedelser pågått. Programmet sändes från Manila på tre kortvågssändare samtidigt. Det kommer att heta "Morgonglädje" och sänds på mandarin.

Gud kallade höjdräddde Eugén att bli pilot

"Vi får uppleva mycket mer i livet om vi vågar lita på den inre rösten"

Eugén Arvidsson var höjdrädd och inte ett dugg intresserad av flygplan, men Gud kallade honom att bli pilot. I 36 år har han tjänat inom mission i Bolivia tillsammans med sin fru Margareta.

– Man måste känna glädjen i att hjälpa människor i nöd.

JUBILAR

Det är två plusgrader ute och all snö är borta, konstaterar Eugén Arvidsson när han tittar ut genom fönstret hemma i Vrigstad. Han är morgonpig och vill göra intervjun på förmiddagen.

– Nu flyger jag bara i sömnen. Jag har inget intresse av att flyga bara för att flyga. Men jag har haft de vackraste utsikterna från arbetsrummet – Andernas snöklädda toppar och djungeln som ångat av värme och fuktighet.

"Många ministrar har flugits"

Han fyller 80 år och tänker tillbaka på åren han och hans fru Margareta var utsända till Bolivia som missionärer. Hans uppgift var som pilot och 11 000 timmar har han varit i luften.

– Diplomater och ambassadörer som Sverige sänt ut, har vi lärt känna. Många ministrar har flugits över bergen, berättar han.

Alf Svensson, Bolivias president och Lisbet Palme är några av dem. Men mestadels har flygningarna handlat om sjuktransporter, bistånd och missionsflygningar.

– Man måste känna glädje i att hjälpa människor i nöd. När man hjälper en sjuk människa blir man nästan en del av den familjen.

"Det kändes spännande"

Äventyret började hemma i Lycksele. Eugén Arvidsson var intresserad av motorer, bilar och jobbade som bilplåtslagare. På fritiden körde han rally. Han var också intresserad av tjejer och hade koll på flickor som kom till Lycksele för att gå på lärarutbildningen.

– Jag kom från mitt jobb med



Eugén har landat planet på Salar de Uyuni 3600 m ö h. Det ser ut som snö, men det är salt.

FOTO: MARGARETA ARVIDSSON

min folkvagn. Såg tre flickor i högklackat och stannade och frågade om de ville ha hjälp med sina väskor. Det kändes spännande. De var från Östersund och bodde tillfälligt hos en tant mitt emot mig.

"Vi kände den där magnetismen"

En av flickorna var Margareta. Hon har nu varit Eugén Arvidssons livskamrat i 55 år. Han ropar på henne emellanåt under intervjun och låter fortfarande förälskad.

– Det romantiska ska man försöka hålla kvar livet ut. Vi kände den där magnetismen och den har hållit i sig, säger han.

Båda tillhörde Svenska kyrkan, men en händelse fick dem att söka sig till Pingstkyrkan.

– En dag fick Margareta ett kort av en elev där det stod "Jesus kommer snart". Det talade djupt till henne. Hon blev mer av en sökare. På den tiden, 1969-1971, var det väckelse i Lycksele.

Ser en bild av ett flygplan

På ett konferensmöte under Husbondlidensveckan gick paret fram för förbön och för att söka Guds ledning. Tanken på missionsfältet fanns redan men på väg hem från mötet hände något oväntat.

– Vi satt i bilen och körde på landsvägen. Plötsligt ser jag en bild av ett flygplan uppe på himlen, genom vindrutan. I flygplanet sitter jag till vänster som pilot och Margareta sitter till höger om mig.



Eugén Arvidsson fick lära sig att flyga när han redan var ute på missionsfältet i Bolivia.

FOTO: PRIVAT

– Jag är en jordnära person och undrade om jag höll på att bli sjuk. Jag frågade Margareta "ser du vad jag ser?" och det gjorde hon.

"Jag var höjdrädd"

I Bolivia fanns ett behov av att starta en svensk skola. Paret sändes ut av Lycksele Pingst och fick delvis underhåll från församlingar i Kalmar och Åtvidaberg. Eugén Arvidsson som inte kunde något om flygplan fick flygktioner på plats i Bolivia.

– Man får nästan nypa sig i

skinnet att man varit med om allt det här. Jag var höjdrädd och inte ens intresserad av flyg, men helt plötsligt var vi i Bolivia.

Även om inte alla får en bild på himlen vill Eugén Arvidsson uppmuntra att våga lyssna till den helige Andes tilltal.

– Vi får uppleva mycket mer i livet om vi vågar lita på den inre rösten. Ta vara på de här små viskningarna när du får den känslan, i morgon kan det vara försent, säger han.

CAMILLA PÅLSSON

EUGÉN ARVIDSSON

Bor: Vrigstad.

Familj: Frun Margareta, fyra barn och nio barnbarn.

Aktuell: Fyller 80 år den 15 februari.

Firar: Med Margareta, barn och barnbarn. Åter god mat tillsammans på en herrgård.

Intressen: Sport – titta på formel 1 och skidåkning på tv.

Vårt att veta: Boken "Visionen som fick vingar" skriven av Birger Thuresson (1993) handlar om Eugén Arvidsson och Margareta Arvidssons arbete i Bolivia (gavs ut av Den Kristna Bokringen).

Favoritbibelord: Fil 4:13